



FUTURE-EXPLORER-
HERFST-WEEKEND

27-29/10

Oeps! We hebben te veel plezier gemaakt op onze vergaderingen. De teletijdschine is in overdrive gegaan. Daarom zijn we aangekomen in de toekomst. Gaan jullie mee op avontuur zodat we terug naar het heden kunnen?!

We spreken af om **18u30** aan de ingang van **Gent Dampoort** met een gevuld buikje en een rugzak die we zelf kunnen dragen. Zondag zijn we rond **13u** terug aan het station.

Wat neem ik mee?

- Buzzypas
- Kids-ID
- Das
- Matje
- Slaapzak
- Strips of een boekje voor 's ochtends
- Ondergoed en sokken (1 extra paar)
- Stapschoenen
- Warme kleren die vuil mogen worden
- Knuffel
- Zaklamp
- Toiletzak
- Jullie beste futuristische outfit

Praktische info

Het weekend kost 40 euro en dat bedrag is te storten op **BE35 7340 6329 5337**. Laten jullie weten of je kapoen meekomt voor 23/10. Als we bij jouw kapoen moeten rekening houden (dieet, medicatie, bedplassen, angsten...) kun je een berichtje sturen naar Matkah (iunes) op +32 494 92 91 86